

Zij vertellen u niet... dat abortus niet veilig is:

Abortus is niet hetzelfde als het weghalen van een wrat. Het gaat om een zware ingreep die vele ernstige gevolgen kan hebben. Vele vrouwen worden door abortus voor het leven verwond:

Mogelijke medische en lichamelijke gevolgen van een abortus:

Complicaties tijdens de ingreep:

- Perforaties van de baarmoederwand
- Beschadiging van darmen, blaas en baarmoederhals
- Bloedingen
- Embolieën (bloedklonters)

Complicaties op korte termijn na de abortus:

- Ontsteking van baarmoeder en bekken
- Bloedingen
- Besmettingen (o.a. opflakking van Chlamydia)
- Achterblijven van embryonale delen

Complicaties op lange termijn na de abortus:

- Blijvende onvruchtbaarheid
- Stoornissen in de menstruatie
- Een verhoogd risico op borstkanker
- Verklevingen in de baarmoeder (syndroom van Asherman)

Mogelijke gevolgen voor een eventuele latere zwangerschap:

- Spontane miskraam
- Vroeggeboorte
- Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Dit zou het enige kind kunnen zijn, dat u ooit krijgt!

Zij vertellen u niet... dat abortus diepe emotionele wonden nalaat:

Mogelijke mentale en psychische gevolgen van een abortus:

- Identificatieproblemen met hoogzwangere vrouwen of jonge moeders
- Het vermijden van situaties die hen aan de eigen abortus doen denken (kraamvisites, omgang met kinderen)
- Schuldproblemen, spijt en verdriet in periodes waarin de baby geboren/ jarig zou zijn, etc.
- Flashbacks en nachtmerries over de abortus
- Schaamte
- Onverklaarbare huilbuien/ uitbarstingen van woede
- Eetstoornissen
- Alcohol- en drugsmisbruik
- Moeite met lichamelijke intimiteit en seksualiteit, frigiditeit
- Relatieproblemen, gebroken relaties, moeite om intieme contacten aan te gaan, promiscuïteit
- Depressiviteit, zelfmoordneigingen

Wij zullen vrouwen die een abortus hebben ondergaan nooit veroordelen. Wij willen hen helpen!

Zij vertellen u niet... dat abortus uw kindje doodt:

Voor u weet dat u zwanger bent, begint het hart van uw baby al te kloppen. Met 6 weken kunnen hersengolven worden gemeten en kan uw kindje bewegen en op aanrakingen reageren. Met 8 weken is hij (of zij!) prachtig ontwikkeld, met vingers en tenen en zelfs een eigen vingerafdruk. Met 10 weken kan het al zijn/haar ogen dichtknijpen, slikken en duimzuigen. Als je het neusje zou kunnen kietelen, zou dit kleine wonder het hoofdje wegdraaien. Met 11-12 weken zijn alle systemen van het lichaam aanwezig en in werking. Het enige wat je kindje nodig heeft is tijd, voeding en *u* natuurlijk.



Zij vertellen u niet... dat abortus een vorm van geweld is:

De meest toegepaste abortusmethode in het begin van de zwangerschap is de zuigcuretage. De baarmoederhals wordt ontsloten (dilatatie, uitrekken). Een vacuümapparaat – 29 maal krachtiger dan een stofzuiger – wordt gebruikt om de baarmoeder leeg te zuigen. De baby wordt hierbij uit elkaar getrokken. Als een ongeboren baby groter en steviger is, gebruikt de aborteur instrumenten om het kind in de baarmoeder uit elkaar te trekken en in stukken te verwijderen. Tijdens de procedure wordt het schedeltje verbrijzeld.

Zij vertellen u niet... dat vrouwen door abortus worden uitgebuit:

De medewerkers van de abortuskliniek zullen in bedekte termen spreken over uw baby: 'klompje cellen', 'vrucht', 'inhoud van de baarmoeder', 'weefsel' of 'foetus'. Zij zullen u nooit adviseren uw baby te blijven dragen, omdat zij abortus als een oplossing zien voor problemen. Uw 'probleem' is toevallig wel hun bron van inkomsten. Abortus is in werkelijkheid een daad van geweld die u lichamelijk, emotioneel en spiritueel zal schaden en die geen *weefsel* van u wegneemt maar *uw* kind.



Zij vertellen u niet...

dat het leven een geschenk van God is:

In de Bijbel lezen we:

Mijn diepste wezen kent voor U geen geheimen, zelfs niet toen ik in het verborgene werd gemaakt, mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden. (Psalm 139:15)

Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had Ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had Ik je al aan Mij gewijd. (Jeremia 1:5)

Ieder mens is vanaf de conceptie door God gewild. Een moeder is door God bestemd om van haar kindje te houden, niet om het te doden.

Veel vrouwen ervaren na hun abortus, hoe langer de tijd vordert, veel pijn, verdriet en een diepe leegte. Vaak is het geloof, en de gedachte dat ze hun kindje ooit zullen terugzien bij God, het enige wat hen dan nog kan troosten.

Wij hopen dat vrouwen die een abortuscentrum binnengaan tóch nog kiezen voor een andere oplossing. Dat ze hun hart openen voor God en voor hun kind en uit de 'logica' van deze wereld stappen. Maar zelfs al ondergaan zij een abortus, dan hopen wij dat ze beseffen dat God ook dán nog bereid is hen een nieuwe kans te geven. Wat er ook gebeurt, God is altijd dicht bij jou.

Om uitdrukking te geven aan Gods dichte nabijheid, bieden we jou 'de Wonderdadige Medaille' aan. *Allen die ze dragen, zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij ze om de hals dragen; voor hen die ze met vertrouwen dragen, zullen de genaden overvloedig zijn.* We willen deze medaille, een bijzondere bescherming van Maria voor jou en voor jouw kindje, graag als een geschenkje aan jou geven.



God is Barmhartig. Vrouwen die gekozen hebben voor abortus, wil God niet straffen of verdoemen. God wil jou vergeven en je van al je verdriet en wonden genezen.

Zij vertellen u niet...

dat er alternatieven voor abortus zijn:

Er bestaan vele organisaties, zowel openbaar als privé, die u goed kunnen helpen. Zij kunnen voor u een weg uittekenen om uw probleem op een positieve wijze te boven te komen. In een geciviliseerde maatschappij lossen mensen hun problemen niet op door geweld. Geweld is een schijnoplossing die alleen maar meer problemen in het leven roept. Laat u liever **écht** helpen, want ziet u: u *wordt* geen mama, u *bent* het al!



Ongepland zwanger?

Er is hulp...

Zie flyer in bijlage!

Wat zij u niet vertellen in het abortuscentrum...



10 weken na de bevruchting - ware grootte