

KRUISWEG DER ONGEBOREN KINDEREN **Helpers van Gods Geliefde Kinderen** **www.helpers.be**

Gebedswake voor het Leven: We bidden aan het abortuscentrum ter nagedachtenis van en als eerherstel voor alle kinderen die op deze plaats in de moederschoot werden vermoord.

Elke vrijdag bidden de Helpers van Gods Geliefde Kinderen om 15u de "KRUISWEG DER ONGEBOREN KINDEREN" tegenover het abortuscentrum van Gent (Lieven De Winnestraat 65). We doen dit in alle sereniteit terwijl de Sidewalk Counselors hun werk doen. Welkom om met ons mee te komen bidden!

Wie er niet bij kan zijn op deze Calvarieberg, maar toch verbonden mee wil bidden, kan dit aan de hand van deze tekst:

INLEIDEND GEBED

U kent het gebod: "Gij zult niet doden". Hoe vaak heeft de mensheid dit gebod sinds de broedermoord van Kaïn overtreden en zonde op zonde gestapeld?

Om de rechtvaardige toorn van Mijn Vader tot bedaren te brengen en uw zielen van de eeuwige dood te redden ben Ik uit liefde tot U in de schoot van mijn Moeder mens geworden. Zo heb Ik uw leven, dat door de schepping Mijn eigendom is vanaf het allereerste ogenblik af geheiligd.

U echter ontnemt Mij dat recht en handelt volgens uw eigen maatstaven over het menselijk leven. Deze schuld heeft Mijn Kruis nog verzwaaard. De ongeborenen echter die U doodt, heb Ik in Mijn Kruisweg opgenomen.

EERSTE STATIE

Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Goddelijke Heiland - bij Uw veroordeling schreeuwden eens de Joden: "Wij hebben een wet en volgens die wet moet Hij sterven!" Pilatus heeft daarop zijn handen in onschuld gewassen en verklaard: "Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Ziet zelf maar wat ge doet." Hij liet Barabbas vrij. U echter gaf hij ter kruisiging.

EEN ONGEBOREN KIND:

Ook ik ben ter dood veroordeeld omdat men een wet heeft. Op grond van deze wet menen mijn ouders en de artsen mij te mogen vermoorden. Ze wassen hun handen in onschuld - alsof men een schuld met water zou kunnen afwassen en een Goddelijke wet zou kunnen opheffen! Zij veroordelen mij tot de lichamelijke dood. Zullen zij zichzelf van de eeuwige dood kunnen redden?

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeborenen kinderen.
Amen.

TWEDE STATIE

Jezus neemt het Kruis op de schouders

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Met het Kruis laadt men U, o Jezus, de schuld van geheel de mensheid op de schouders. U verzet zich niet daartegen omdat de mensen alléén op deze manier verlost kunnen worden.

EEN ONGEBOREN KIND:

Zo hebt U ook de zondelast van die mensen op U genomen, die zich koelbloedig aan mijn leven vergrijpen. Mijn schuld is uitsluitend, dat ik ongewenst ben alsof ik mij aan mijn ouders zou hebben opgedrongen. Zij hebben mij echter zélf in het leven geroepen. Zij willen mijn "last" niet op zich nemen. Hoe zou Uw Kruis hen dat ten zegen strekken?

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeborenen kinderen.
Amen.

DERDE STATIE

Jezus valt de eerste keer onder het Kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

De last wordt voor U o Jezus te zwaar. U valt. Bevend ligt U op de grond. Met harde slagen jaagt men U weer overeind.

EEN ONGEBOREN KIND:

Veel zwakker dan U ben ik; Ik kan nog niet op mijn voeten staan. Ik kan me ook niet verdedigen. Men is er niet tevreden mee mij te slaan. Ik moet doodgeslagen worden, eerst dan is men tevreden.

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeborenen kinderen.
Amen.

VIERDE STATIE

Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Deze ontmoeting is voor U en Uw Moeder vol grote bitterheid. Maar ze is ook een troost voor U. Uw Moeder laat U niet alleen in Uw zwaarste uren.

EEN ONGEBOREN KIND:

Ik heb geen moeder die om me huilt - ik ben ingesloten in de schoot van een vrouw, die mij laat vermoorden. Door de profeet hebt U eens gezegd: "Kan een moeder haar kind vergeten"? Dat strijdt toch tegen ieder menselijk gevoel. In waarheid echter vermoordt men mij om mij te vergeten. Zal ik echter ook uit het geweten uitgewist zijn?

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeboren kinderen.

Amen.

VIJFDE STATIE

Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis dragen

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Simon wil niet vrijwillig helpen. Men moet hem dwingen. Maar als U hem met Uw goddelijke blik aanziet, grijpt hij moedig het Kruis en loopt achter U om Uw last te verlichten.

EEN ONGEBOREN KIND:

Ik ben nog blind en kan geen mens smekend aanzien om mij te helpen. U bent de Enige naar Wie ik kan zien. U verwerpt mij niet, omdat U mij als Uw kind aanvaardt, ook al was ik nog zo klein dat men er zelfs niet aan dacht om mij te dopen. Mensen gunnen mij niet het leven, maar Uw goddelijke blik schenkt mij Uw eeuwig leven.

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeboren kinderen.

Amen.

ZESDE STATIE

Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Veronica kan het niet aanzien hoe vol speeksel Uw gelaat is. Ze neemt haar sluijer van het hoofd en reikt hem U aan zodat zij al dat vuil en bloed van Uw gelaat kan afvegen. Eens hebt U haar van een ziekte genezen. Nu toont zij daarvoor haar dankbaarheid.

EEN ONGEBOREN KIND:

Er zijn zó veel goede, opofferende vrouwen. Waarom moest ik zulk een harteloze vrouw als moeder krijgen? Hoe zou ik haar later toch al haar offers vergolden hebben, die ze nu voor mij moet brengen! Heer, prent Uw Aanschijn in haar ziel opdat ze niet verloren gaat.

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeboren kinderen.

Amen.

ZEVENDE STATIE

Jezus valt voor de tweede maal onder het Kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Heer, voor de tweede maal drukken de zonden van de mensheid U op de grond neer. De vele wonden aan Uw lichaam scheuren opnieuw open en bloeden. Een vreselijke pijn doorstrijmt Uw ledematen.

EEN ONGEBOREN KIND:

Hoezeer hebben de vele moorden op onschuldigen U doen lijden! Ook mijn dood heeft uw lijden vermeerderd. Geef dat Uw val diegenen, die zich aan de mijne hebben schuldig gemaakt voor de val in de eeuwige afgrond moge bewaren.

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeboren kinderen.

Amen.

ACHTSTE STATIE

Jezus troost de wenende vrouwen

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Tranen van alleen maar medelijden helpen weinig. U vermaant de vrouwen: "Weent niet over Mij maar veeleer over uzelf en uw kinderen"!

EEN ONGEBOREN KIND:

Om mij wordt er geen traan vergoten. Of toch? Ja, toen mijn moeder merkte dat ik leefde heeft ze gehuild - uit woede --- omdat ze mij niet wenste. Zij weende over zichzelf, maar niet over haar kind.

Mijn sterven zal haar geen enkele smart veroorzaken. Ze krijgt een narcose, opdat ze geen pijn heeft als ik de dood onderga.

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeboren kinderen.

Amen.

NEGENDE STATIE

Jezus valt voor de derde maal onder het Kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

De last van het Kruis wordt voor U ondraaglijk. Voor de derde keer stort U ter aarde. Men gunt U geen rust. Met touwen en knuppels sleurt men U overeind. Bevend van zwakte staat U daar en met Uw laatste kracht vervolgt U Uw weg naar Golgotha.

EEN ONGEBOREN KIND:

Men hoeft mij niet met knuppels te slaan, maar men zal mij evenals U voor waardeloos houden. Men heeft maar één zorg: dat ik uit de weg geruimd word. Want ik zou mijn ouders zorgen en verdriet kunnen doen.

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeboren kinderen.

Amen.

TIENDE STATIE

Jezus wordt van Zijn klederen beroofd

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Naakt en bloot moet U sterven. Daarom scheurt men U Uw kleren van Uw lichaam. Zó boet U voor de schaamteloosheid van de mensen.

EEN ONGEBOREN KIND:

Schaamte speelde geen rol toen ik verwekt werd. Maar nu ik zou geboren moeten worden, schaamt men zich over mij. Het komt niet overeen met de "standing" van de ouders, dat ik als derde of vierde kind kom. "De betere kringen" verdragen één of hooguit twee kinderen, kleren zou men genoeg voor mij hebben maar men wil ze mij niet geven.

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeboren kinderen.

Amen.

ELFDE STATIE

Jezus wordt aan het Kruis genageld

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Wreed spijkert men U op het Kruis. De schandelijkste straf moet Uw deel zijn om U eens en voorgoed te vernietigen. Maar daar waar de haat het grootst is, straalt Uw liefde het krachtigst. Door Uw dood aan het Kruis opent U voor de mensen de poort tot de hemel.

EEN ONGEBOREN KIND:

Voor mijn dood heeft men geen kruis en geen nagels nodig. Een gewetenloze mens zal mijn beul zijn. Men gaat mij in stukken snijden en men zal slechts één zorg hebben nl. dat ik geen infectie veroorzaak!

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeboren kinderen.

Amen.

TWAALFDE STATIE

Jezus sterft aan het Kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Vader vergeef hen want ze weten niet wat ze doen! Zó bad U stervend en de moordenaar aan Uw rechterhand bad. "Heer denk aan mij als U in Uw rijk komt". Toen sprak U het heerlijke woord: "Heden nog zult gij met mij zijn in het paradijs".

EEN ONGEBOREN KIND:

Het kost me veel moeite nét zo te denken en te bidden. Maar het is de enigste mogelijkheid om van mijn korte leven nog iets te maken. Het is de enige daad die ik volbrengen kan en dus bid ook ik. "Heer vergeef hen! Vergeef de arts die mij doodt, vergeef mijn moeder die mijn dood wil. Vergeef allen die hieraan meehelpen. Zij weten niet wat ze doen!"

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeboren kinderen.

Amen.

DETIENDE STATIE

Jezus wordt van het Kruis afgenomen

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Na Uw dood mag U op de schoot van Uw moeder liggen. In haar armen rustte U eens als kind en nu schenkt Zij U haar laatste liefde. De Kerk legt Haar de woorden van de H. Schrift in de mond: "Gij allen die voorbij gaat ziet eens of uw smart even groot is als de mijne."

EEN ONGEBOREN KIND:

Ik wordt niet deelachtig aan die laatste liefdesdaad maar ik kan de woorden nazeggen: "Gij allen die voorbijgaat ziet eens of uw smart even groot is als de mijne". Ik heb nooit moederliefde gevoeld en zal ze ook nu niet voelen.

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeboren kinderen.

Amen.

VEERTIENDE STATIE

Jezus wordt in het graf gelegd

Wij aanbidden U, Christus, en loven U.

Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus, U hebt geen eigen graf. Men moet U in een vreemd graf leggen. Dit graf zou echter niet Uw laatste rustplaats zijn, U bent eruit met een verheerlijkt lichaam ten eeuwigen leven opgestaan.

EEN ONGEBOREN KIND:

Ik zal als graf een vuilstortplaats krijgen. Zal dát mijn laatste halte zijn? Zal ik voor altijd vergeten zijn? Neen! Mijn ziel leeft verder en deze ziel zal zich op de laatste oordeelsdag met mijn lichaam verenigen. Dán zal ik verrijzen en ik zal mijn ouders met liefde aankijken, omdat ik het hen vergeven heb. Zullen ze mij dan in de ogen kunnen kijken? Of zullen ze moeten roepen: "Bergen valt op ons - heuvels bedekt ons" (Lc 23:30).

Stilte

Onze Vader. Weesgegroet. Glorie zij de Vader. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons zondaars genadig.

Moeder van Smarten bid voor ons en voor allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeboren kinderen.

Amen.

SLOTGEBED

Heer, de ongeboren kinderen lijden met U de Kruisweg. Schud allen wakker die daarbij verantwoordelijkheid dragen. Vaders, moeders, artsen, verpleegsters, de leiders van de staat en regering opdat ze hun verplichting voor God erkennen en niet verder door deze schandelijke misdaden Uw goddelijke gerechtigheid tarten en zichzelf de zwaarste schade toebrengen.

O Maria - U bent ons aller moeder - hoezeer verscheurden juist deze zonden Uw moederlijk hart. Heb medelijden met de onschuldigen van Uw kinderen en weer af het moordzuchtige gedoe van de hel. O Moeder van barmhartigheid - Toevlucht van de zondaars - bid voor allen die verantwoordelijk zijn om genade en barmhartigheid bij God, opdat zij niet voor eeuwig verloren gaan. Amen.