

Ook jij en ik zouden haar tot Koningin en Heerseres over heel de schepping gemaakt hebben, als wij de macht daartoe hadden.

Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw met een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. - Bekleed met de zon. - De maan aan haar voeten (Apok. 12,1). Maria, Maagd zonder smet, heeft de val van Eva hersteld: en zij heeft met haar onbevleete voet de kop van de helse draak vertrapt. Dochter van God, Moeder van God, Bruid van God.

De Vader, de Zoon en de heilige Geest kronen haar tot Koningin van het heelal. En de engelen bewijzen haar de verschuldigde eer als onderdanen..., en ook de patriarchen, de profeten en de apostelen..., en de martelaren, de belijders, de maagden en alle heiligen..., en alle zondaars en jij en ik.

De litanie

Nu weerklinkt de litanie van Loreto steeds weer in een glans van nieuw licht en een veelheid van kleur en symboliek.

Aanroepingen tot de Heer, tot Christus; smeekbeden tot ieder van de goddelijke Personen en tot de heilige Drie-eenheid; vlammende liefdesbetuigingen tot de heilige Maria: Moeder van Christus, Onbevleete Moeder, Moeder van Goede Raad, Moeder van de Schepper, Moeder van de Zaligmaker..., Allervoorzichtigste Maagd..., Zetel van Wijsheid, Mystieke Roos, Toren van David, Ark van het Verbond, Morgenster... Toevlucht van de zondaars, Troosteres van de bedroefden, Hulp van de christenen...

En de erkenning van haar koningschap: - *Regina!* - Koningin! - en van haar middelaarschap: *Sub tuum praesidium confugimus*, - onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God.... bevrijd ons van alle gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd.
Bid voor ons, Koningin van de heilige rozenkrans, opdat wij de beloften van onze Heer Jezus Christus waardig worden.

Slot

Mijn vriend, ik heb je iets van mijn geheim toevertrouwd. Nu is het aan jou om met Gods hulp de rest te ontdekken. Vat moed. Wees trouw.
Word klein. Onze Heer verbergt zich voor de hoogmoedigen en openbaart de schatten van zijn genade aan de nederigen.
Wees niet bang als er gedurfde en kinderlijke gevoelens en woorden bij je opkomen terwijl je zo bezig bent. Jezus wil dat. Maria moedigt je aan. Als je de rozenkrans op deze manier bidt, zul je goed leren bidden.

Helpers van Gods Geliefde Kinderen



Toewijding aan Maria

O Maria, ik vernieuw en bekrachtig vandaag in uw handen mijn doopbeloften. Voor altijd verzaak ik aan satan, aan zijn ijdelheden en werken en ik geef me geheel aan Jezus Christus, de mensgeworden Wijsheid, om in navolging van Hem mijn kruis te dragen alle dagen van mijn leven en opdat ik Hem trouwer moge zijn dan tot nu toe: Ik kies U heden, Maria, in tegenwoordigheid van heel het hemelse hof, tot mijn Moeder en Koningin. Ik geef en wijd U toe, in totale liefde en onderwerping, mijn lichaam en mijn ziel, mijn inwendige en uitwendige goederen, zelfs de waarde van mijn goede werken in verleden heden en toekomst. Daarbij laat ik U het volstrekte en volledige recht om te beschikken over mij en alles wat me toebehoort, zonder uitzondering, zoals het U behaagt, tot de grotere eer en glorie van God in tijd en eeuwigheid. Amen.

H. Louis-Marie Grignion de Montfort

Uitnodiging Eerste Zaterdag Van De Maand

Onder het motto "**We hebben geen medewerkers nodig voor Pro-Life. Maar! We hebben medewerkers, die zich toewijden aan het Onbevlekt Hart van Onze-Lieve-Vrouw, nodig voor Pro-Life!**" gaat onze 'Gebedswake voor het Leven' telkens door op de eerste zaterdag van de maand.

Naast eerherstel brengen, willen wij ons ook volledig toewijden aan Maria.

Deze toewijding bestaat (kort samengevat) uit vijf punten:

Eucharistie, Biecht, Rozenkrans, Aanbidding en Trouw



De Toewijding aan Maria is het kloppend hart van onze inzet voor het ongebooren leven.



Eerste Zaterdag Toewijding

De wens voor een Eerste Zaterdag Toewijding werd door de Heilige Maagd Maria in 1917 aan de drie kinderen te Fatima onthuld. Op 10 december 1925, onthulde de Maagd meer details over de toewijding aan Zuster Lucia. Sindsdien verspreidde de toewijding zich over heel de wereld op de dag (zaterdag) dat de Kerk traditioneel de Heilige Maagd viert.

De toewijding omvat de volgende handelingen op vijf opeenvolgende eerste zaterdagen met de specifieke intentie tot eerherstel voor de beledigingen tegen de Heilige Maagd.

1. Ga te biecht (binnen 8 dagen voor of na de eerste zaterdag);
2. Ontvang de Heilige Communie;
3. Bid de (vijftien tientjes van de) Rozenkrans;

4. 'Blijf vijftien minuten bij Mij terwijl u vijftien mysteries van de Rozenkrans overdenkt' (afzonderlijk van de Rozenkrans zelf, bij voorkeur in de Aanwezigheid van de Heer in het Tabernakel).

In deze bundel willen wij u een meditatie over de Heilige Rozenkrans aanbieden, omdat deze een essentieel onderdeel is in de Toewijding aan Maria. Het zijn geen vijftien mysteries in vijftien minuten, maar twintig mysteries in twintig minuten, namelijk met de lichtmysterie er ingevoegd. We wensen u een intense ervaring met deze meditatie om het bidden van de Rozenkrans innerlijk steeds meer te verrijken.

**Dit werk staat onder de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw.
Het is een grote genade te mogen meewerken met Onze-Lieve-Vrouw.**

Petrus en de anderen keren met grote blijdschap - *cum gaudio magno* - terug naar Jeruzalem (Lc. 24, 52). Het is rechtvaardig dat Christus' heilige Mensheid nu hulde, lof en aanbidding ontvangt van alle engelenkoren en van alle legioenen der gelukzaligen in de hemel.

Maar jij en ik voelen ons als wezen: we zijn bedroefd, en we gaan troost zoeken bij Maria.

Derde glorievolle geheim: de heilige Geest daalt neer over de apostelen

De Heer had gezegd: Ik zal de Vader vragen u een andere Helper, een andere Trooster, te geven om voor eeuwig bij u te blijven (Joh. 14, 16). - Toen de leerlingen allen bijeen waren op dezelfde plaats, kwam er opeens vanuit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. - Tegelijk verdeelden zich tongen van vuur die zich op ieder van hen neerzetten (Hand. 2, 1-3).

De apostelen, vervuld van de heilige Geest, leken wel dronken (Hand. 2, 13). En Petrus, omringd door de elf, verhief zijn stem en begon te spreken. - Wij, mensen uit wel honderd landen, luisteren naar hem. - Iedereen hoort hem in zijn eigen taal. - Jij en ik in de onze. - Hij spreekt tot ons over Jezus Christus, de heilige Geest en de Vader.

Ze stenigen hem niet en nemen hem ook niet gevangen: onder de toehoorders zijn er drieduizend die zich bekeren en zich laten dopen.

Nadat jij en ik de apostelen hebben geholpen bij het toedienen van het doopsel, loven wij God de Vader, door zijn Zoon Jezus, en voelen wij ons ook dronken van de heilige Geest.

Vierde glorievolle geheim: Maria wordt in de hemel opgenomen

Assumpta est Maria in coelum: gaudent angeli! - Maria is met ziel en lichaam door God in de hemel opgenomen: en de engelen juichen!

Zo zingt de Kerk. - En met deze vreugdekreet beginnen wij onze beschouwing bij dit tientje van de heilige rozenkrans.

De Moeder van God is ingeslapen. - Rondom haar bed staan de twaalf apostelen. - Mattias in de plaats van Judas.

En door een voorrecht dat allen eerbiedigen, staan ook wij bij haar.

Maar Jezus wil zijn Moeder met ziel en lichaam bij zich hebben in de heerlijkheid. - En het hemels hof maakt gebruik van al zijn pracht om Onze Lieve Vrouw feestelijk te ontvangen. Jij en ik - tenslotte maar kinderen - nemen de sleep van de schitterende blauwe mantel van de heilige Maagd op, en zo kunnen wij dit wonderbare schouwspel gadeslaan.

De allerheiligste Drie-eenheid ontvangt de Dochter, Moeder en Bruid van God, en bewijst haar alle eer... - En zo groot is haar majesteit dat de engelen zich afvragen: Wie is zij?

Vijfde glorievolle geheim: Maria wordt in de hemel gekroond

Je bent volmaakt mooi, er is geen smet op je! - Een gegrendelde hof ben je, mijn zuster, Bruid, een gegrendelde hof, een verzegelde bron. - *Veni: coronaberis.* - Kom, je zult gekroond worden (Hoogl. 4, 7, 12.8).

lijdend wat een mens maar lijden kan, spreidt Hij zijn armen uit in de houding van de Eeuwige Hogepriester.

De soldaten nemen zijn heilige kleren en delen die in vieren. - Om zijn bovenkleed niet te scheuren, loten zij om te zien wie het zal krijgen. - Aldus gaat de Schrift nogmaals in vervulling, die zegt: Zij verdeelden mijn kleren onder elkaar en dobbelden om mijn gewaad (Joh. 19, 23-24).

Hij is reeds omhoog geheven... - En dicht bij haar Zoon, aan de voet van het Kruis, staat de heilige Maria... met Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Ook Johannes, de leerling die Hij liefhad. *Ecce mater tua!* - Zie daar je Moeder! Zijn eigen Moeder geeft Hij ons tot Moeder.

Eerder gaven ze Hem met alsem gemengde wijn te drinken; Hij proefde ervan maar wilde niet echt drinken (Mt. 27, 34).

Nú dorst Hij... naar liefde, naar zielen.

Consummatum est. - Alles is volbracht (Joh. 19, 30).

Dom kind, kijk: dit alles..., dit alles heeft Hij geleden voor jou... en voor mij. - Huil je niet?

Eerste glorievolle geheim: Jezus verrijst uit de doden

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome welriekende kruiden om het dode lichaam van Jezus te gaan balsemen. - De volgende dag, heel vroeg, als de zon juist op is, komen ze bij het graf (Mc. 16, 1-2). Naar binnen gaand, raken ze hevig ontsteld, want ze vinden het lichaam van de Heer niet. - Een jongeman, in wit gewaad gekleed, zegt hun: Weest niet bevreesd. Ik weet dat gij Jezus van Nazaret zoekt: *non est hic, surrexit enim sicut dixit*. - Hij is niet hier, want Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft (Mt. 28, 5). Hij is verrezen! - Jezus is verrezen. Hij is niet in het graf. - Het Leven heeft de dood overwonnen.

Hij verscheen aan zijn allerheiligste Moeder. - Hij verscheen aan Maria Magdalena, die dwaas van liefde is. - En aan Petrus en de overige apostelen. - En aan jou en aan mij, die zijn leerlingen zijn en dwazer dan Magdalena: wat hebben wij Hem niet allemaal gezegd!

Mogen wij nooit door de zonde sterven; moge onze geestelijke verrijzenis eeuwig duren. - En voor dit tientje af is, heb jij de wonden van zijn voeten gekust..., en ik, die meer durf - omdat ik meer kind ben - heb mijn lippen gedrukt op zijn open zijde.

Tweede glorievolle geheim: Jezus stijgt op ten hemel

Nu onderricht de Meester zijn leerlingen: Hij heeft hun geest ontvankelijk gemaakt voor het begrijpen van de Schriften, en neemt hen als getuigen van zijn leven en zijn wonderen, van zijn lijden en sterven, en van de heerlijkheid van zijn verrijzenis (Lc. 24, 45-48).

Dan leidt Hij hen naar Betanië, heft zijn handen omhoog en zegent hen. - En terwijl Hij hen zegent, verwijderd Hij zich van hen en stijgt op ten hemel (Lc. 24, 50), totdat een wolk Hem aan hun ogen onttrok (Hand. 1, 9).

Jezus is weer bij de Vader. - Twee engelen in witte gewaden komen naderbij en zeggen ons: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? (Hand. 1, 11).

De Heilige Rozenkrans

Voorwoord van de schrijver

Zoals in vroeger tijden moet de rozenkrans ook nu een machtig wapen zijn om in onze innerlijke strijd de overwinning te behalen en om alle zielen te helpen. Prijs Maria met je lippen: uit jouw mond verlangt de Heer lofprijzing en eerherstel. Wat zou het prachtig zijn als jij, met deze heerlijke Mariadevotie en met je waakzame liefde, in de hele wereld vrede en blijdschap zou kunnen en willen zaaien. Rome, oktober 1968

Het bidden van de heilige rozenkrans, met de overweging van de geheimen, de herhaling van het Onzevader en het Weesgegroet, de lofprijzingen aan de Allerheiligste Drie-eenheid en het steeds aanroepen van de Moeder Gods, is een voortdurende akte van geloof, van hoop en liefde, van aanbidding en eerherstel.

Jozefmaria Escrivá
Rome, 9 januari 1973

Deze regels zijn niet geschreven voor kwezels. - Ze zijn geschreven voor geestelijk volwassen mensen... die van aanpakken weten, en die ongetwijfeld hun hart wel eens tot God hebben verheven en met de psalmist hebben uitgeroepen: *Notam fac mihi viam, in qua ambulem; quia ad te levavi animam meam*. - Toon mij de weg die ik moet volgen; want tot U verhef ik mijn geest (Ps. 142, 8).

Ik moet deze mensen een geheim vertellen, dat wel eens het begin zou kunnen zijn van de weg die Christus voor hen wenst.

Mijn vriend: als je verlangt groot te zijn, word dan klein.

Klein zijn vereist geloven zoals kinderen geloven, liefhebben zoals kinderen liefhebben, zich overgeven zoals kinderen zich overgeven... bidden zoals kinderen bidden.

Dit alles heb je nodig om wat ik je in deze regels ga onthullen, in praktijk te brengen.

Het begin van de weg, die eindigt in een volkomen *gek zijn op Jezus*, is een liefdevol vertrouwen in de heilige Maria.

- Wil jij de heilige Maagd beminnen? - Ga dan met Haar om! Hoe? - Door de rozenkrans goed te bidden.

Maar in de rozenkrans... herhalen wij steeds hetzelfde! - Steeds hetzelfde? Zeggen mensen die verliefd zijn dan niet steeds hetzelfde tegen elkaar? Zou het kunnen dat jouw rozenkrans eentonig is, omdat je in plaats van woorden uit te spreken, alleen maar klanken uitstoot terwijl je gedachten ver van God verwijderd zijn?

- En dan dit nog: voor ieder tientje wordt het mysterie aangegeven dat men gaat *overwegen*.

- Jij... Heb jij deze mysteries wel eens *overwogen*?

Word klein. Kom mee en - hier ligt de kern van mijn vertrouwelijke mededelingen - wij zullen het leven van Jezus, Maria en Jozef meemaken.

Elke dag zullen wij hun een nieuwe dienst bewijzen. We zullen hun gesprekken horen. We zullen de Messias zien opgroeien. We zullen de dertig jaar van zijn verborgen leven bewonderen... We zullen aanwezig zijn bij zijn Lijden en Dood... We zullen verbaasd staan over de heerlijkheid van zijn Verrijzenis... In één woord, we zullen, dwaas van Liefde (er is geen andere liefde dan de Liefde), elk moment uit het leven van Jezus Christus beschouwen.

Eerste blijde geheim: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
Vergeet niet, mijn vriend, dat we kinderen zijn. De Vrouw met de zoete naam Maria, is in gebed verzonken.

Jij bent in dit huis wie je maar wilt: een vriend, een hulpje, een nieuwsgierige, een buur... - Ik durf op dit moment niets te zijn. Ik verberg me achter jou en vol verbazing beschouw ik het tafereel:

De aartsengel brengt zijn boodschap over... *Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco?* - Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? (Lc. 1, 34).

De stem van onze Moeder doet mij, bij wijze van contrast, denken aan al de onreinheden van de mensen... ook aan de mijne.

Wat haat ik deze aardse laagheden nu... En... wat een voornemens!

Fiat mihi secundum verbum tuum. - Mij geschiede naar uw woord (Lc. 1, 38). Bij de schoonheid van deze maagdelijke woorden is het Woord vlees geworden.

Het eerste tientje loopt ten einde... Voordat iemand anders het doet, heb ik nog tijd om tegen mijn God te zeggen: Jezus, ik bemin U.

Tweede blijde geheim: Maria bezoekt haar nicht Elisabet

Jonge vriend, nu heb je zeker al geleerd hoe je verder kunt gaan. - Houd Jozef en Maria blij gezelschap... en je zult overleveringen horen van het Huis van David.

Je zult horen over Elisabet en Zacharias, je zult ontroerd worden door de intens zuivere liefde van Jozef, en telkens als er gesproken wordt over het Kind dat in Betlehem geboren zal worden, zal je hart sneller gaan kloppen...

Met spoed reizen wij naar het bergland, naar een dorp van de stam Juda (Lc. 1, 39).

We komen daar aan. - Het is het huis waar Johannes de Doper geboren zal worden.

- Elisabet bejubelt vol dankbaarheid de Moeder van de Verlosser: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot! - Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? (Lc. 1, 42-43).

De Doper springt op in de schoot van Elisabet... (Lc. 1, 41). - De nederigheid van Maria uit zich in het Magnificat... - En jij en ik, die hoogmoedig zijn - die hoogmoedig waren -, beloven nederig te worden.

Derde blijde geheim: Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem

Er kwam een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling gehouden moet worden in heel zijn rijk. Daarvoor moet ieder naar de stad van zijn voorouders gaan.

- Omdat Jozef uit het huis en geslacht van David is, reist hij met de Maagd Maria vanuit Nazaret naar een stad in Judea, Betlehem geheten (Lc. 2, 1-5).

En in Betlehem wordt onze God geboren: Jezus Christus! - In een stal: er is geen plaats in de herberg. - Zijn Moeder wikkelt Hem in doeken en legt Hem neer in een kribbe (Lc. 2, 7).

Koude. - Armoede. - Ik ben een jong knechtje van Jozef. - Wat is Jozef goed! - Hij behandelt mij als een vader. - Hij vergeeft het mij zelfs dat ik het Kind in mijn armen neem en uren achtereen zoete, liefdevolle woordjes tegen Hem zeg...

Tenslotte, uitgeput, maken ze Jezus los. - En het lichaam van Christus, dat ook uitgeput is, bezwijkt onder de pijn en valt, als een worm, gebroken en half dood. Jij en ik zijn niet in staat om te spreken. - Woorden zijn niet nodig. - Kijk naar Hem, kijk naar Hem... lang.

Zul jij, na dit alles, ooit kunnen opzien tegen boetedoening?

Derde droevige geheim: Jezus wordt met doornen gekroond

Aan het verlangen van onze Koning om te lijden is voldaan!

- Ze voeren mijn Heer naar de binnenplaats van het paleis en daar roepen ze de hele afdeling bij elkaar (Mc. 15,16). - De brute soldaten hebben zijn allerzuiverst lichaam ontkleed. Zij doen Hem een oude vuile purperen lap om. - Een rietstok als scepter in zijn rechterhand...

De doornenkroon, met hamerslagen op zijn hoofd gedrukt, maakt Hem tot spotkoning... *Ave Rex judaeorum!* - Gegroet, Koning der joden! (Mc. 15,18). En met slagen verwonden zij zijn hoofd. Zij geven Hem klappen in het gezicht... en bespuwen Hem.

Met doornen gekroond en gekleed in een purperen vod wordt Jezus aan het Joodse volk getoond: *Ecce homo!* - Ziehier de mens. En opnieuw beginnen de hogepriesters en hun dienaren te schreeuwen: Kruisig Hem, kruisig Hem! (Joh. 19, 5 - 6).

- Jij en ik, hebben wij Hem niet opnieuw met doornen gekroond, geslagen en bespuwd?

Nooit meer, Jezus, nooit meer... En een vast en concreet voornemen sluit dit tientje af.

Vierde droevige geheim: Jezus valt onder het kruis

Met het Kruis op zijn schouders trekt Jezus naar de Kalvarieberg, die in het Hebreeuws Golgota heet (Joh. 19, 17). - Zij houden een zekere Simon aan, een man uit Cyrene, die van het veld komt; hem beladen ze met het Kruis om het achter Jezus aan te dragen (Lc. 23, 26).

Nu is de voorspelling van Jesaja (53, 12) in vervulling gegaan: *cum sceleratis reputatus est* - Hij werd onder de boosdoeners geteld; want er werden nog twee anderen weggevoerd, rovers, om samen met Hem ter dood te worden gebracht (Lc. 23, 32).

Als iemand Mij wil volgen... Jonge vriend, wij zijn bedroefd nu we het Lijden van Onze Heer Jezus beleven. - Zie, hoe liefdevol Hij het Kruis omhelst. - Leer van Hem.

- Jezus draagt het Kruis voor jou: draag jij het dan voor Jezus.

Maar sleep het Kruis niet achter je aan... Neem het vastberaden op je schouders, want als je het zó draagt, zal jouw Kruis niet zomaar een Kruis zijn, maar... het Heilig Kruis. Berust niet in het Kruis. Berusting is een weinig edelmoedig woord. Bemin het Kruis. Als je het werkelijk liefhebt, zal jouw Kruis... een Kruis zonder Kruis zijn. En zeker zul jij, net zoals Hij, Maria op je weg ontmoeten.

Vijfde droevige geheim: Jezus sterft aan het kruis

Voor Jezus van Nazaret, de Koning der Joden, staat de troon der overwinning gereed. Jij en ik zien Hem niet ineenkrimpen wanneer Hij wordt vastgespijkerd: alles

communie, elke dag meer van Hem gaat houden en bereikt dat veel, heel veel andere mensen dezelfde weg volgen.
Goed kind, kijk eens hoe verliefde mensen hier op aarde de bloemen, de brief of een aandenken van hun geliefde kussen...!
En jij, zou je ooit kunnen vergeten dat je Hij altijd bij je is...? Ja, Hij! Zou je ooit kunnen vergeten... dat Hij zich als spijs geeft aan jou?
Heer, laat ik niet opnieuw laag bij de grond fladderen. Laat de stralen van de goddelijke zon - Christus in de Eucharistie - mijn leven altijd verlichten! Laat mijn vlucht niet onderbroken worden tot ik rust vind bij uw Hart.

Eerste droevige geheim: Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader

Bidt, opdat gij niet op de bekoring ingaat. - En Petrus viel in slaap. - De andere apostelen ook. - En jij, jonge vriend, bent ook in slaap gevallen..., en ik was eveneens een slapende Petrus.
Jezus, alleen en bedroefd, lijdt, en de aarde wordt met zijn bloed doordrenkt. Op de harde grond geknield, volhardt Hij in gebed... Hij huilt om jou... en om mij: het gewicht van de zonden van de mensen verplettert Hem.
Pater, si vis, transfer calicem istum a me. - Vader, als Gij wilt, laat dan deze kelk aan Mij voorbijgaan... Maar toch, niet mijn wil, *sed tua fiat*, maar uw wil geschiede (Lc. 22, 42).
een engel uit de hemel sterkt Hem. - Jezus is aan doodsangst ten prooi. - Hij bidt verder, *prolixius*, met nog meer aandrang... - Hij komt naar ons, die slapen: Staat op en bidt - herhaalt Hij -, opdat ge niet op de bekoring ingaat (Lc. 22, 46).
Judas de verrader: een kus. - Het zwaard van Petrus blinkt in de nacht. - Jezus spreekt: Als tegen een rover zijt ge uitgetrokken om Mij gevangen te nemen? (Mc. 14, 48).
Wij zijn lafaards: wij volgen Hem op een afstand, maar wakend en biddend. - Gebed... Gebed...

Tweede droevige geheim: Jezus wordt geseld

Pilatus spreekt: het is bij u de gewoonte, dat er op het Paasfeest iemand wordt vrijgelaten. Wie zullen we in vrijheid stellen: Barabbas - een dief, die met anderen wegens moord gevangen is genomen - of Jezus? (Mt. 27, 17). Laat Deze sterven en bevrijd Barabbas, schreeuwt het volk, aangespoord door zijn leiders (Lc. 23, 18).
Pilatus spreekt opnieuw: Wat zal ik dan doen met Jezus, die de Christus wordt genoemd? (Mt. 27, 22). - *Crucifige eum!* - Kruisig Hem! (Mc. 15, 14).
Pilatus zegt voor de derde maal: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Ik vind in Hem niets dat de doodstraf rechtvaardigt (Lc. 23, 22).
De menigte schreeuwt nog harder: Kruisig Hem, kruisig Hem! (Mc. 15, 14).
En Pilatus, die het volk tevreden wil stellen, laat Barabbas vrij en geeft bevel om Jezus te geselen.
Vastgebonden aan de geselpaal. Overdekt met wonden.
Je hoort de zweepslagen op zijn open vlees; op zijn smetteloos vlees dat lijdt voor jouw zondig vlees. - Nog meer slagen. Nog meer woede. Nog meer... Het is het toppunt van menselijke wreedheid.

En ik kus Hem - kus jij Hem ook - , ik dans voor Hem, ik zing voor Hem en ik noem Hem Koning, Liefde, mijn God, mijn Enige en mijn Alles! Wat is het Kind mooi... en wat duurt dit tientje kort!

Vierde blijde geheim: Jezus wordt in de tempel opgedragen

Nu de tijd aangebroken is waarop de Moeder, volgens de Wet van Mozes, gereinigd dient te worden, moeten zij met het Kind naar Jeruzalem om Het aan de Heer op te dragen (Lc. 2, 22).
En deze keer ben jij het, mijn vriend, die de kooi met duiven draagt. - Besef je het? Zij - de Onbevleete! - onderwerpt zich aan de Wet, alsof Zij onrein is.
Zul jij, dwaas kind, van dit voorbeeld leren dat je de heilige Wet van God moet vervullen, ook al kost het je nog zoveel offers?
Zuivering! Jij en ik, wij hebben wél zuivering nodig! - Boetedoening, en meer dan boetedoening: Liefde. - Een liefde die als een gloeiend ijzer het vuil uit onze ziel wegbrandt; die met goddelijke vlammen de ellende van ons hart in brand steekt.
Een rechtvaardig en godvrezend man is, door de heilige Geest geleid, naar de tempel gekomen. Hem was geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus zou zien. Hij neemt de Messias in zijn armen en zegt: Nú kunt Gij, Heer, uw dienaar naar uw woord in vrede laten gaan, want mijn ogen hebben de Redder aanschouwd (Lc. 2, 25 - 30).

Vijfde blijde geheim: Jezus wordt in de tempel wedergevonden

Waar, is Jezus? Maria: het Kind, waar is Het...!?
Maria huilt. - Tevergeefs zijn jij en ik van groep naar groep, en van karavaan naar karavaan gelopen: niemand heeft Hem gezien. Jozef doet vergeefse pogingen om zijn tranen te bedwingen en huilt ook... En jij... En ik.

Omdat ik een ruw knechtje ben huil ik tranen met tuiten en roep ik luidkeels hemel en aarde aan... voor al die keren dat ik Hem door mijn eigen schuld verloor en niet huilde.

Jezus, dat ik U nooit meer kwijtraak... Het ongeluk en het verdriet verenigen ons nu, zoals de zonde ons tóen verenigde. Uit het diepste van ons wezen stijgen zuchten op van intens berouw en vurige woorden, die geen pen kan of mag weergeven.
En als wij dan getroost worden door de vreugde Jezus - na drie dagen ! - terug te vinden in een discussie met de leraren van Israël (Lc. 2, 46), zal in jouw en mijn ziel heel diep de plicht gegrift staan ons huis en onze familie te verlaten om de Hemelse Vader te dienen.

Eerste geheim van het licht: Jezus wordt gedoopt in de Jordaan

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. [...] En een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.' (Mt. 3,13.17)

Door het doopsel heeft God, onze Vader, bezit genomen van ons leven, ons ingelijfd in dat van Christus en ons de Heilige Geest gezonden.
De kracht en de macht van God geven een nieuwe glans aan het aanschijn der aarde.

Wij zullen de wereld doen branden met het vuur dat U op aarde bent komen brengen...! En het licht van uw waarheid, Jezus, zal het verstand van de mensen verlichten als een dag die niet eindigt.

Ik hoor U roepen, mijn Koning, met een krachtige stem die nog naklinkt: *Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!* - En met heel mijn wezen, met mijn zintuigen en mijn vermogens, antwoord ik: *Hier ben ik, omdat U mij geroepen hebt!*

Bij het doopsel heeft de Heer je ziel getekend met een eeuwigdurend merkteken: je bent een kind van God.

Kind, heb je niet dat brandend verlangen dat iedereen van Hem gaat houden?

Tweede geheim van het licht: Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana

Onder alle genodigden bij een van die lawaaierige boerenbruiloften, waarbij mensen uit verschillende dorpen aanwezig zijn, merkt Maria dat er niet genoeg wijn is (vgl. Joh. 2,3). Zij is de enige die het merkt, en wel onmiddellijk. Wat komen de passages uit het leven van Christus ons toch vertrouwd voor! Want de grootheid van God gaat samen met het gewone, het alledaagse. Het is eigen aan de vrouw, aan een oplettende vrouw des huizes, een nalatigheid op te merken en op details te letten die het leven aangenaam maken. Zó heeft Maria gehandeld.

Doet maar wat Hij u zeggen zal (Joh. 2,5).

Implete hydrias (Joh. 2,7). Doe de kruiken vol water... en het wonder geschiedt, in alle eenvoud, heel gewoon. De mensen deden hun werk. Het water was binnen handbereik. En de godheid van de Heer wordt voor het eerst kenbaar. Iets wat heel gewoon is verandert in iets buitengewoons, in iets bovennatuurlijks, als we onze goede wil tonen om te doen wat God van ons vraagt.

Heer, ik wil de zorg voor alles wat mij bezighoudt in uw edelmoedige handen laten. Net als in Kana heeft onze Moeder - uw Moeder! - U zeker al in het oor gefluisterd: 'ze hebben niet genoeg...!'

Laten we onze toevlucht tot Maria nemen als we merken dat ons geloof zwak is. *De leerlingen geloofden in Hem* (Joh. 2,11) door het wonder dat Christus, op verzoek van zijn Moeder, deed op de bruiloft van Kana. Onze Moeder doet altijd een goed woordje voor ons bij haar Zoon, opdat Hij ons helpt en zich aan ons laat zien, zodat wij kunnen belijden: Gij zijt waarlijk de Zoon van God.

Jezus, geef mij dat geloof waarnaar ik echt verlang! Maria, allerheiligste Moeder, maak dat ik geloof!

Derde geheim van het licht: Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering

De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap (Mc. 1,15).

Al het volk kwam naar Hem toe en Hij onderrichtte hen (Mc. 2,13).

Jezus ziet de boten aan de oever liggen en stapt in één van deze boten. Met wat een natuurlijkheid stapt Jezus in de boot van ons leven!

Wanneer je je tot de Heer richt, besef dan dat Hij altijd heel dicht bij je is, dat Hij in je is: *Het Rijk Gods is midden onder u* (Lc. 17, 21). Je zult Hem vinden in je hart.

Christus moet vóór alles heersen in onze ziel. Opdat Hij in mij kan heersen, heb ik een overvloed van zijn genade nodig. Alleen dan zal alles, elke hartslag, elke ademtocht, elke oogopslag, ieder onbeduidend woord en de meest elementaire gewaarwording veranderen in een *hosanna* voor mijn Koning Christus.

Duc in altum! - Kies het ruime sop! - Schud het pessimisme van je af dat je laf maakt. *Et laxate retia vestra in capturam.* En werp je netten uit voor de vangst.

Wij moeten vertrouwen hebben in deze woorden van de Heer; in de boot stappen, de riemen grijpen, de zeilen hijsen en uitvaren naar deze zee van de wereld die Christus ons als erfdeel geeft.

Et regni eius non erit finis, zijn Rijk zal geen einde hebben!

Verheugt het je niet, voor zo'n Koninkrijk te werken?

Vierde geheim van het licht: Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor

Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleet werd glanzend als het licht (Mt. 17, 2).

Jezus: U zien, met U spreken! Dit zou ik willen vasthouden, U aanschouwen; verzonken zijn in uw onmetelijke schoonheid; een aanschouwing die nooit, maar dan ook nooit ophoudt! Jezus, kon ik U maar zien! Wie zou, door U te zien, niet van liefde branden tot U!

Uit die wolk klonk een stem: 'Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem' (Mt. 17,5).

Heer, hier zijn we, om te luisteren naar wat U ons maar zeggen wilt. Spreek tegen ons. Wij luisteren aandachtig naar uw stem. Dat uw woord, door in onze ziel binnen te dringen, onze wil in brand zet om zich er vol vuur op te storten U te gehoorzamen. *Vultum tuum, Domine, requiram* (Ps. 26, 8), ik zal uw gelaat zoeken, Heer. Ik vind het mooi de ogen te sluiten en te denken dat er een dag zal komen, wanneer God het wil, waarop ik Hem zal zien, niet in een spiegel, onduidelijk, maar *van aangezicht tot aangezicht* (1 Kor. 13,12). *Ja, mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft, wanneer zal ik bij Hem komen en zijn aanschijn zien?* (Ps. 42 (41), 3).

Vijfde geheim van het licht: Jezus stelt de Eucharistie in

Het paasfeest was ophanden. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe (Joh. 13,1).

De nacht viel over de wereld, want de oude rituelen, de tekenen die God in vroeger tijden in zijn oneindige barmhartigheid aan de mensheid gegeven had, stonden op het punt zich in hun volheid te ontplooien. Zo zou de weg opengelegd worden naar de echte dageraad: het nieuwe Pasen. De Eucharistie werd in de nacht ingesteld, als voorbereiding op de morgen van de Verrijzenis.

Jezus is in de Eucharistie gebleven uit liefde... voor jou.

Hij bleef, hoewel Hij wist hoe de mensen Hem zouden ontvangen... en hoe jij Hem ontvangt.

Hij bleef om voedsel voor jou te zijn, en opdat je Hem opzoekt en Hem vertelt wat je bezighoudt. Hij bleef opdat je, door te bidden bij het tabernakel en door de heilige